



Zo ging dat ...

**... in Limburg in januari 1916:
een verbod om zich met de hondenkar
te laten vervoeren**

VERBOD

**zich te laten vervoeren
op hondskarren.**

§ 1.

Het is verboden zich te laten vervoeren op hondskarren.

§ 2.

De overtredingen worden gestraft met hechtenis tot 6 weken of met geldboete tot 150 mark. Beide straffen kunnen ook gelijktijdig uitgesproken worden.

§ 3.

De Duitse kriegsrechtbanken of militaire overheden zijn in deze bevoegd.

§ 4.

Deze verordening treedt den 30^e Januari 1916 in voege.

HASSELT, den 14 Januari 1916.

Der Militärgouverneur,
KEIM,
Generalmajor.

47973 - J. Oeyen, Hasselt.

100 jaar geleden, op 14 januari 1916, boog de Duitse militaire gouverneur van Limburg zich over het betreuenswaardige lot van de trekhonden in onze provincie. Hij vaardigde een besluit uit waarin hij verbood dat mensen zich op een kar door een hond lieten voorttrekken. Waren mochten nog op een hondenkar vervoerd worden, maar de voerders moesten voortaan langs de kar lopen, in plaats van zelf ook nog op de kar plaats te nemen en het arme dier extra te belasten.

De honden zouden nog twee weken geduld moeten hebben voordat hun lot echt verlicht zou worden. Vanaf 30 januari zou het verbod echt ingaan.

Om er zeker van te zijn dat het gerecht zou optreden tegen overtreders, verzag gouverneur Keim dat niet de Belgische rechtbanken, maar de Duitse militaire rechtbanken in de provincie bevoegd waren om overtreders te bestraffen.

Rombout Nijssen

