



Een Keulse denier van Otto III

Ger Boosten en Rombout Nijssen

Een opmerkelijke vondst van tijdens het zoekweekend in Landen in oktober 2020 is deze zilveren denier van de Duitse keizer Otto III. Otto III leefde van 980 tot 1002. In 983 stierf zijn vader, en werd hij in naam Duits koning. In 996 werd hij door de andere Duitse vorsten gekozen tot keizer van het Heilig Roomse Rijk – zo heette het Duitse keizerrijk in de middeleeuwen. Ook het grootste deel van wat nu België is, hoorde in die tijd bij het Heilig Roomse Rijk. De hertog van Brabant en de bisschop van Luik waren leenmannen van de Duitse keizer. In 1002 stierf de jonge keizer.

De munt meet op haar breedste punt 16,38 mm en op het minst brede 14,9 mm. Zij weegt 1,04 gr. Het is niet haar bijzondere kwaliteit die deze munt bijzonder maakt. Integendeel: het gaat hier om een slecht geslagen Keulse denier van deze keizer, of om een slechte imitatie ervan.

Op de voorzijde staat het kruis dat kenmerkend is voor de munten van de Duitse keizers uit die periode. Van de legende ODDO of ORTTO, IMP of REX die van betere exemplaren gekend is, is op deze munt niets te zien.

Op aanwijzingen van Raf Van Laere zien we op de voorzijde van de munt een onduidelijke S met een streepje erdoor, en op de tweede lijn de letters LONI van wat eigenlijk COLONI had moeten zijn. Op gaver exemplaren staat op een derde lijn de letter A. Samen krijg je dan SANCTA COLONIA.

Ook gaven exemplaren van deze munt munten niet uit door een bijzonder goede afwerking. Het lijkt er op dat de matrijzen waarmee deze munten geslagen werden in zeven haasten gemaakt werden, waardoor de voorstelling op de goede exemplaren al niet bijzonder fraai is, en dat zij te lang gebruikt werden, waardoor er exemplaren als dit ontstonden, waarop zo goed als niets nog te zien is. Deze munten waren wellicht niet in de eerste plaats bedoeld om ter plaatse gebruikt te worden, maar om grote betalingen te doen over een grote afstand. Hier mag gedacht worden aan betalingen vanwege de Duitse koning aan een andere vorst of aan een vikingenleider bijvoorbeeld.



Dit exemplaar vonden we op <https://en.numista.com/catalogue/pieces111892.html>